

Uit het bestuur geklapt....

Heb jij met de vrijmarkt op Koningsdag niet alles wat je kwijt wilde kunnen verkopen of had je gewoon die dag geen tijd? Inventariseer dan nu wat voor bruikbare spullen je nog hebt die je niet weg wilt geven en meld je aan voor de Kerkakkers Garagesale. Informatie daarover vind je elders in deze nieuwsbrief

In ons verzorgingsgebied zijn twee Bloemencorso buurtschappen actief, Kompas met bouwplaats op de kruising Dommelseweg / Nieuwe Waalreseweg / Vasco da Gamastraat en Buurtschap Kerkakkers met bouwplaats aan de Dr. Schaepmanstraat. De tenten blijven staan tot het corso op de tweede zondag van september. Laat er in die periode gerust je gezicht eens zien.

De renovatie en isolatie van de daken in de Dr. Ariënsstraat loopt. We hopen dat de daar op de stoep gestalde bouwmaterialen wanneer de klus geklaard is niet zulke sporen achter zullen laten dat de gemeentelijke dienst daar opnieuw moet laten egaliseren en bestraten. Iets wat ze op de corso-bouwplaats aan de Dr. Schaepmanstraat moest laten doen in verband met het veilig kunnen opstellen van de steigers in de tent.



Vond je nog boeken die je kwijt zou willen voor de garagesale van 17 september? Overweeg dan eens om die in onze buurtbieb-kasten (bij het speeltuintje aan de Columbusstraat of op de parking bij de Nettorama) om te ruilen voor een ander stuk inspirerende lectuur. Ook bestemd voor speelgoed.



For the English version of this newsletter see our website www.wijkcommissiekerkakkers.nl

KansPlus voor mensen met beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking, afkomstig uit Valkenswaard, maar ook uit omliggende dorpen rondom Valkenswaard hebben de clubs van Vereniging KansPlus veel te bieden aan ontspanning. KansPlus Valkenswaard e.o. is een belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en/of vertegenwoordigers en bestaat dit jaar al 60 jaar. Bij **ontspanningsclub De Uitlaat** is op dinsdag- en



woensdagavond plaats voor nieuwe leden. De Uitlaat heeft een eigen gezellige clubruimte in Cultuurcentrum de Hofnar in Valkenswaard. Activiteiten zijn heel divers met inbreng van de leden.

Bakken, knutselen, kienen, spelletjes, uitstapjes. Elke clubavond heeft eigen vaste begeleiders.

Bij **Disco de Opkikker** zijn deelnemers met een verstandelijke beperking ook welkom, graag na aanmelding. De Opkikker organiseert 6x per jaar een disco-avond bij Feesterij Lugano.

KansPlus organiseert ook het **Eetcafé**. Elke 1ste en 3de dinsdag van de maand is er eetcafé in het restaurant van Cultuurcentrum de Hofnar. Gezellig gezond eten voor een geringe prijs, verzorgd door keurslager Hans Adriaans. Nieuwe leden uit Valkenswaard of omliggende dorpen, zijn welkom. Bovendien start er bij genoeg animo een tweede eetgroep elke 2de en 4de dinsdag van de maand. Doelgroep daarvoor is mensen met een lichte beperking die met een beetje begeleiding zelfstandig wonen.

Tot slot onze oproep voor **begeleiding** van onze zwemmers in De Wedert voor de zaterdag 11-12 uur. Wil jij als gedegen zwemmer/instructeur iets betekenen voor je medemens? Ben je op zoek naar veel plezier en voldoening. Bel gerust voor info naar Jan Tillemans 06-53772015. Kijk ook eens op onze website: www.kansplusvalkenswaard.nl Informatie voor dit alles: José Heesterbeek, telefoon 06-51251973 e-mail joseheesterbeek@gmail.com

Project “Goede Buren” gaat alweer voor het vierde jaar van start

Dit project is een samenwerking van moestuinvereniging De Rijt en wijkcommissie Kerkakkers. Vanaf ongeveer 15 juli gaan de tuiniers van de moestuinvereniging hun overvloedige groenten, fruit en kruiden beschikbaar stellen voor onze wijkbewoners.

De tuiniers zijn blij dat hun overvloedige duurzaam geteelde groenten goed terecht komen en de wijkbewoners zijn dankbaar.

Denkt u dat u in aanmerking kunt komen voor de gratis groenten meldt u zich dan aan bij ons! Of weet u iemand of een gezin in onze wijk die de gratis groenten goed kunnen gebruiken geef dit dan door aan ons secretariaat! Ons e-mailadres staat onderaan deze pagina. Als u niet goed met internet om kunt gaan kunt u ook gewoon een briefje in onze brievenbus doen.

De geselecteerde wijkbewoners kunnen op zaterdagochtenden om 11:00 uur komen voor de groenteverdeling. Als er daarna nog groenten overblijven zullen we ze bij de poort van de moestuinvereniging aan de Le Sage ten Broekstraat 80 neer zetten en kunnen alle andere geïnteresseerde wijkbewoners ze ophalen.

De wijkcommissie is erg blij met deze samenwerking. Onze doelstelling om mensen met elkaar te verbinden, de sociale cohesie, wordt met dit project bereikt. De wijkcommissie is moestuinvereniging De Rijt dan ook erg dankbaar voor deze samenwerking.



Een samenwerking van wijkvereniging Kerkakkers en moestuinvereniging De Rijt.

*Elke zaterdagochtend
tussen 11.00 en 13.00 uur vanaf 15 juli
De tuinders geven hun overvloedige groenten aan
wijkbewoners. Bij een rijke oogst worden er ook nog
groenten bij de poort gezet voor buurtgenoten.
Wees welkom en neem gerust wat mee dan.
Wij zien u graag een keer komen.*



-----blz. 2

Stichting Wijkcommissie Kerkakkers

secretariaat: Doctor Ariënsstraat 20, tel: 06 4123 4138, e-mail: secretariaat@wijkcommissiekerkackers.nl

KvK 65610245, bankrekening: NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkakkers

www.wijkcommissiekerkackers.nl

Wijkagent Vincent Janssen

Op de Door & Voor avond van 12 april is onze wijkagent Vincent Janssen gekomen, waarbij we meer geleerd hebben over zijn werkzaamheden. Maar nog belangrijker, we hebben gevraagd hoe wij als wijkbewoners zelf kunnen helpen om onze buurt veilig te houden. Dit zijn de meest relevante lessen:

- Kijk elke avond wanneer u naar bed gaat nog eventjes naar buiten. U zult vrijwel nooit iets vreemds zien maar als dat wel zo is kunt u het direct melden.
- Ziet u een situatie waarbij de politie snel bij betrokken moet zijn? Bel dan 112. Dit hoeft niet altijd een levensbedreigende situatie te zijn! Een op heterdaad betrapte diefstal is minstens zo relevant voor de politie.
- Heeft u informatie over een ander delict waarbij de politie niet snel hoeft te handelen? Bel dan 0900-8844.
- Als u bang bent voor represailles na een melding kunt u altijd gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem. Bel dan gratis met 0800-7000.

Geén Door & Voor avonden

In de maanden juli en augustus zijn er géén Door & Voor avonden i.v.m. vakantie. Op **woensdagavond 13 september** gaan we weer beginnen, met een wandeling door de Valkenswaardse natuur. Zet dit alvast in uw agenda.

Burendag 2023

Wij nodigen u uit om op Burendag 23 september (24 september mag ook) iets voor de buurt te



organiseren. Bedenk samen met een paar buren een leuke activiteit en ga het organiseren. Mogelijk kunt u subsidie krijgen van het Oranjefonds voor uw activiteit. Kijk voor de voorwaarden op:

www.burendag.nl/voorwaarden-particulieren

Veel succes en heel veel plezier!!

Burenhulp.

Middels kaarten verspreid door de wijk heeft de wijkcommissie u gevraagd of u wilt helpen met burenhulp. We kwamen erachter dat veel buren elkaar al helpen. Gelukkig kregen we toch wat aanmeldingen binnen en hebben we veel wijkgenoten kunnen helpen aan een vrijwilliger.

Enkele voorbeelden:

- Een ouder echtpaar van in de tachtig kreeg het niet meer voor elkaar om hun tuintje te onderhouden. Twee tuiniers hadden zich aangeboden en zo heeft het echtpaar weer een mooi verzorgd tuintje.
- Een dame van 90 jaar werd aan haar ogen geopereerd en moest een paar weken gedruppeld worden. Twee vrijwilligster uit haar straat hebben die taak op zich genomen en dat vond die dame erg fijn.
- Een heer van ver in de 70 voelde zich eenzaam. Een vrijwilligster had zich aangemeld om iemand gezelschap te houden. Ze ontmoeten elkaar nu bijna iedere week en hebben het samen gezellig.
- Een heer op leeftijd is nog goed ter been maar niet in staat om zelfstandig te wandelen. Een vrijwilligster had zich aangemeld als wandelmaatje. Nu maken ze samen mooie wandelingen.

Wellicht bent u geïnspireerd geraakt door deze voorbeelden. Misschien wilt u ook van betekenis zijn voor iemand in onze wijk. Vrijwilligerswerk hoeft niet veel tijd te vergen en geeft veel voldoening, het geeft een goed gevoel om van waarde te zijn voor een ander.

U kunt zichzelf als vrijwilliger aanmelden bij ons secretariaat, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. Bent u niet handig met het versturen van een e-mail dan kunt u ook gewoon een briefje in onze brievenbus doen. Beschrijf dan ook even wat u graag voor een ander zou willen doen. Bij voorbaat veel dank!!

Speeltuin Geenhoven zoekt nog hulp

Heeft u enkele uurtjes per week tijd om in het winkeltje of in de grote zaal te komen helpen? Geef u dan even op in de speeltuin. Ook al is het maar voor 1 keertje per week, of als invaller als er iemand ziek is of op vakantie is.

-----blz. 3

Stichting Wijkcommissie Kerkakkers

secretariaat: Doctor Ariënsstraat 20, tel: 06 4123 4138, e-mail: secretariaat@wijkcommissiekerkackers.nl

KvK 65610245, bankrekening: NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkakkers

www.wijkcommissiekerkackers.nl

Laatste minderbroeder van Valkenswaard vertrekt: 'Wij zijn de mindere onder de minsten'

Minderbroeders Conventuelen staat op het naamplaatje onder huisnummer zes aan de Kardinaal de Jongstraat. In dit fraaie pand -oorspronkelijk een huisartsenwoning met praktijkruimte- zijn al jaren Franciscanen (Minderbroeders) gehuisvest. Maar in juni van dit jaar valt het doek voor de laatste bewoner: broeder Bert Tilmans. Hij verhuist naar de Glorieuxlaan in Eindhoven. En het convent? Dat zal door de orde worden verkocht.



Tekst en beeld Evert Meijs

Er staat een banner op het trottoir en de voordeur staat op een kier. Regelmatig blijkt iedereen hier welkom voor koffie en een goed gesprek. Eenmaal binnen zit Minderbroederbroeder Bert Tilmans (1942) in een grote kring, samen met nog vijf heren en twee dames. Het is er gezellig en acuut wordt de koffie ingeschonken. Als je denkt dat het hier om voorbereide gesprekken gaat over religieuze onderwerpen, dan heb je het mis. 'Het pand staat open om gezellig even bij te praten met elkaar', zo staat in de Nieuwsbrief van Wijkcommissie Kerkkakers. Eén van de gasten, Jan Sanders, vertelt dat broeder Bert naar Eindhoven gaat verhuizen en dat enkele van de



aanwezig zijn het pand misschien als antikraak zullen gaan bewonen in afwachting van bouwplannen. Al gauw blijkt dat het zeer de moeite waard is om 's middags terug te komen voor een gesprek met Bert-alleen. "We hadden drie huizen, en ik ben de allerlaatste bewoner", zegt hij op de valreep.

Nieuwe achternaam

Enkele uren later vertelt Bert dat hij een pleegzoon is. "Ik ben geboren in Leiden en daarna via een kindertehuis in Oegstgeest in 1946 bij pleegouders terecht gekomen in Geulle, gemeente Meerssen. "Ik was er gelukkig. De grootouders van mijn echte ouders (het echtpaar De Wit) hadden een reizende salonwagen waarmee ze op kermis snacks verkochten. Zij overwinterden in Geulle en mijn pleegouders in dat dorpje zochten een menneke. De pleegouders werden naar De Wit gestuurd omdat hun jongste dochter een menneke had gekregen dat nu in een opvang zat in Oegstgeest. Via de officiële kanalen ben ik geadopteerd door de pleegouders Tilmans van een mijnwerkersfamilie, met de woorden: Laat hem maar een boterham mee-eten. Op mijn twintigste heb ik hun achternaam aangenomen." Met de familie De Wit heeft Bert nooit contact gehad. "Ik heb ze nooit gekend, ik heb ze vergeven en richtte me op de familie Tilmans." Bert groeit op in Geulle, volgt de HBS in Maastricht en volgt bovendien een katholieke opleiding in Doorn tot vakbondsbestuurder. Ook de sociale academie in Sittard doorloopt hij met succes, evenals een universitaire studie op het sociale vlak, in Nijmegen.

"Ik ben altijd gelovig geweest: God, Jezus en Franciscus hielpen me altijd goed op weg. Ik heb niks met de kerk zelf maar raakte als jongetje al geïnteresseerd in Franciscus via een leesboek uit de serie Oud Goud, met klassieke kinderverhalen. Later kreeg ik verkering met een Française die ik in Heerlen uit de goot haalde. "We kregen tijdelijk een LAT-verhouding en ik raakte uitgekeken op het sociale werk wat ik deed. En Franciscus kwam steeds dichterbij." Bert wil graag intreden en klopt daarom aan bij de Minderbroeders in Beek. "Een noviciaat (proeftijd) moest ik gaan volgen in Padua in Italië, waar de heilige Antonius geboren is. In 1990 vertrok ik naar Treviso, net boven Padua. Ik was de oudste van de groep die uitsluitend uit Italianen bestond. Ik heb er een prachtige tijd gehad en leerde de Italiaanse taal. De hele sfeer, ook het religieuze, stond me op het lijf geschreven." Bert kiest ervoor om geen priester te worden, maar Minderbroeder met een goede opleiding.

Zootje ongeregeld

De broeder wijdt even uit over de kenmerken van de orde der Minderbroeders en legt uit dat de orde kort bij Jezus

ligt, want het gaat steeds om de Bergrede, liefde, barmhartigheid, vrede, ontvankelijkheid en respect voor de omgeving. "Respect voor de schepping en we mogen geen drempels hebben; je moet altijd gastvrij zijn. De meeste kloosters zijn omgeven door muren, wat eigenlijk niet des-Minderbroeders is. Eigenlijk zijn wij een zootje ongeregeld, in de goede zin van het woord." Bert vervolgt: "Franciscus had veel volgers en daardoor werd een structuur onmisbaar. Er brak een richtingensrijd uit tussen de broeders van de gemeenschap (de conventuelen), die wij zijn, en de observanten. Die duurde tot 1517 en de paus gaf beide groepen dat jaar een eigen bestaansrecht." Enkele jaren later scheidt zich een groep van de observanten zich af onder de naam Kapucijnen, vanwege hun puntmuts (capuchon).

Na de studie wordt Bert door de provinciaal van de Franciscanen geprotest in Duizel en komt uiteindelijk samen met nog vier Minderbroeders in 1993 te wonen aan de Kardinaal de Jongstraat in Valkenswaard, in het pand waar vroeger huisarts Van de Griendt woonde en werkte. In Italië maakte Bert kennis met vluchtelingenwerk, en zet in Valkenswaard dit werk voort. "Ik was naast vluchtelingenwerker ook nog acht jaar vrijwilliger op Kempenhof." Bert werkt onder de vlag van Paladijn, wat nu Cordaad Welzijn is en heeft wekelijks spreekuur in het typische Engelse-Drop-gebouw dat vroeger op de plek van de brandweerkazerne stond. "Dit werk is echt Franciscaans", zegt de gastheer, die een begenadigd spreker blijkt te zijn. Inmiddels zijn alle mede-kloosterlingen overleden en woont Bert nog alleen in het grote pand. Nog steeds zet hij zich in voor enkele vluchtelingen uit het dorp. Zijn habijt draagt hij nog bij speciale gelegenheden.

Tau-symbool

Van zijn AOW doet Bert de dagelijkse boodschappen, en de orde zorgt vanuit Würzburg dat hij hier kan blijven wonen, tot het moment van verhuizen naar Eindhoven. "Na dertig jaar is het mooi geweest, ik kan niet zo goed meer", en hij wijst naar zijn rollator. "Een heel verschil met de tijd dat ik in habijt in Assisi en Padua druk was. Als student aan de universiteit van Padua en als gids. Duizenden diepe gesprekken heb ik aangehoord van toeristen en andere bezoekers." Na een rondleiding door zijn Valkenswaardse huis schenkt Bert op het einde van deze bijzondere ontmoeting een kruisje in de vorm van de hoofdletter T, het zogeheten Tau-kruis, gemaakt van olijfhout. Het is het symbool van de kloostergemeenschap. Ook enkele Franciscusboeken uit de zeer indrukwekkende bibliotheek van broeder Bert Tilmans worden meegegeven als teken van 'vaarwel'.

Weet u een tijdelijk onderkomen voor ons Inloophuis?

Nu de gastheer van ons inloophuis Bert Tilmans is verhuisd naar Eindhoven, zijn wij op zoek naar een andere ruimte waar we twee keer per maand, onder het genot van een kopje koffie gezellig kunnen bijkletsen.

Er moet plaats zijn voor circa vijftien mensen.



Het is de bedoeling dat in de geplande nieuwbouw van school De Pionier aan de Kromstraat ook een ruimte voor ons inloophuis komt, maar daar moeten we nog even op wachten. Weet u een tijdelijke ruimte? Geef het even door aan ons secretariaat.

Nieuwbouw Knarrenhof Franciscus

Nu het pand van ons inloophuis aan de Kardinaal De Jongstraat niet meer gebruikt wordt, is dat perceel beschikbaar voor herontwikkeling. Er is een plan om op het perceel van 1500m² een nieuwbouw "Knarrenhof" te realiseren met circa 12 koopappartementen voor één-, twee- of driepersoons huishoudens, waaronder ook senioren. Ook is er een recreatiezaaltje gepland om elkaar te kunnen ontmoeten en voor ontspanning. Mogelijk kunnen een aantal bewoners daar ook gezamenlijk eten. Omdat de tuin gezamenlijk gebruikt kan worden, is elkaar ontmoeten ook daar mogelijk.



Heeft u interesse om in een nieuw koopappartement te wonen, op rollator-afstand van de supermarkt? Kijk dan eens

op www.knarrenhof.nl of stuur een e-mail naar knarrenhoffranciscus@outlook.com

Bellen kan ook: telefoon 06-5052 1018

Biodiversiteit in onze wijk- Kennismaken met de buurt

Eind april hebben we als biodiversiteitswerkgroep kennis gemaakt met Buurtvereniging de Dijkers. Het is geweldig om met andere actieve buurtbewoners in contact te komen en zien wat zij doen om hun straat gezellig en levendig te maken. Zo vertelde ze over hun plannen voor een groenere straat. Met maar liefst 10 geveltuintjes gaan ze samen met de gemeente in het najaar aan de slag. Heb jij ook een actieve straat of buurtvereniging of wil je met biodiversiteit aan de slag? Wij maken graag kennis met jullie. Stuur een mail naar

biodiversiteitkerkackers@gmail.com

Beplanten boomspiegel

Hoe leuk is het om tijdens Burendag (23 sept.) de boomspiegels in de straat te beplanten. Dit zorgt voor meer kleur en biodiversiteit in de straat. Vraag dit wel aan bij de gemeente via:

groen@valkenswaard.nl zodat jullie boomspiegel niet wordt geschoffeld tijdens de onderhoudswerkzaamheden van de gemeente.

Via www.burendag.nl/voorwaarden-particulieren zou je hier zelfs subsidie voor kunnen krijgen.



Geveltuintjes

Hiervoor kun je een aanvraag indienen bij de gemeente:

www.valkenswaard.nl/geveltuintjes

Heb je geen geduld om hierop te wachten of laat een gevelduin te weinig ruimte over voor stoep of straat? Er zijn ook diverse andere mogelijkheden om je huis of balkon te verfraaien met planten, bijvoorbeeld

met enkele bloempotten zoals op de foto hieronder.



Hé zaai de mee

Heb je de zaadjes van de vorige nieuwsbrief gezaaid? Stuur een foto naar

biodiversiteitkerkackers@gmail.com

We zijn heel benieuwd.....

Ook ideeën om de biodiversiteit in onze wijk te stimuleren zijn welkom op dit e-mailadres. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze wijk uit zijn voegen barst van geur en kleur. Voor de insecten, maar zeker ook voor onze eigen beleving, inspiratie en positieve vibe.

Aanmelden voor Garage sale!

Op zondag 17 september van 10.00-16.00 uur willen we in de wijk Kerkakkers weer een garage sale organiseren. We hebben er nu al zin in, de voorbereidingen zijn al begonnen. Ook hebben we al gehoord dat er al veel interesse is om (weer) deel te kunnen nemen, of te snuffelen in de spullen die te koop worden aangeboden.

De inschrijving is vanaf nu geopend, je kunt je



aanmelden door een mail te sturen naar

secretariaat@wijkcommissiekerkackers.nl

Je ontvangt dan van ons een inschrijfformulier waarop je kunt aangeven wat je verkoopt en op welk adres. Dit inschrijfformulier stuur je terug naar het secretariaat en je ontvangt hiervan een bevestiging. Van alle inschrijvingen wordt een bestand gemaakt zodat bezoekers kunnen zien waar ze moeten zijn.

Wij zorgen voor vlaggen en ballonnen om zo je deelname herkenbaar te maken.

Je kunt ook meedoen zonder in te schrijven, maar dan kunnen de bezoekers je gegevens niet zien. Uiteraard behandelen wij je gegevens volgens de AVG wetgeving. Wil je meer informatie of heb je andere vragen, dan kun je contact opnemen met Karin van den Boom via

secretariaat@wijkcommissiekerkackers.nl

of Valerie Habets via telefoonnr. 06-2045 8323.

Werkexcursie naar belevingstuin de BijenBerkt te Veldhoven

Op zaterdag 27 mei was de werkgroep biodiversiteit Kerkkakers te gast in de belevingstuin de BijenBerkt te Veldhoven. Een werkbezoek waarbij gastvrouw Hanny van der Heijden-de Greef en gastheer Willem van Erk uitleg gaven over de start van hun wilde bloemen- en bijentuin 10 jaar geleden. 'Het begon allemaal met een aantal enthousiaste vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen wilden steken' vertelt Hanny, 'veelal gepensioneerden die graag in de buitenlucht bezig zijn en iets willen doen om de natuur een handje te helpen.'

Bijentuin

De tuin is speciaal ingericht met veel drachtplanten,



dat zijn bloemen speciaal voor bijen. In de tuin zit namelijk de bijenvereniging St. Ambrosius gehuisvest. Hier vindt ook de imkerkursus plaats waaraan enkele buurtgenoten uit onze wijk Kerkkakers meedoen. Zo leren ze alles over bijen zodat ze de bijen in onze openbare boomgaard De Rijt aan de Le Sage ten Broekstraat goed kunnen verzorgen.

De aanleg

Er komt veel kijken bij de aanleg van een tuin. Zo is de bodemkwaliteit van belang. En afhankelijk van de bodemsoort zullen bepaalde planten het wel of niet goed doen. Heb je bijvoorbeeld een beetje zure bodem dan is dat ideaal om Rododendrons te planten. Is de bodem arm en droog dan zullen Salvisoorten en de Vlinderstruik het goed doen.

Hanny geeft de volgende vuistregel mee: wanneer bepaalde plantensoorten het niet goed doen dan horen ze er niet thuis. Op deze manier vindt er een natuurlijke selectie plaats.

Onze openbare boomgaard De Rijt omtoveren tot bloementuin?

Wil je meehelpen om de openbare boomgaard om te toveren naar een mooie bloementuin vol met drachtplanten voor onze bijen?

Heb je geen tuin bij je woning en lijkt het je leuk om te tuinieren? Stuur dan een e-mailtje naar:

biodiversiteitkerkakers@gmail.com Een briefje in de brievenbus van ons secretariaat mag ook.

Altijd welkom.

Wil je zelf ook een kijkje nemen in de Belevingstuin de BijenBerkt in Veldhoven? Dat kan. Het adres is Berkt 37, 5508 EE Veldhoven. De toegang is vrij. Ook de openbare boomgaard aan de Le Sage ten Broekstraat in onze wijk is vrij te bezoeken.

Madeleine Wolterink, biodiversiteits werkgroep.

Kom meepraten met de wethouder over de huishoudelijke hulp WMO op maandag 21 augustus.

Er is zo veel vraag naar hulp bij het huishouden dat de wachttijd in de gemeente Valkenswaard is opgelopen tot een half jaar. Dat is veel te lang. Onder het motto 'Samen poetsen we de wachttijd weg!' voeren we als gemeente, samen met onze (zorg)partners, sinds dit voorjaar campagne om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de hulp bij het huishouden sneller beschikbaar is voor inwoners die het écht nodig hebben. Dat zijn de inwoners die de poets hulp niet zelf kunnen regelen en ook niet zelf kunnen betalen.

Verantwoordelijk wethouder voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Zorg is Bram Bots. Hij wil de komende tijd graag persoonlijk in gesprek komen met inwoners over huishoudelijke hulp en hoe zij daar tegenaan kijken.

Komt u ook meepraten?

Op maandagochtend 21 augustus van 10:00-11:00 uur vindt het gesprek plaats in het inloophuis van de wijk, Kardinaal de Jongstraat 6. Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u het gesprek met de wethouder aangaan.

-----blz. 7

Stichting Wijkcommissie Kerkkakers

secretariaat: Doctor Ariënsstraat 20, tel: 06 4123 4138, e-mail: secretariaat@wijkcommissiekerkakers.nl

KvK 65610245, bankrekening: NL54RABO0309964717 t.n.v. Stichting Wijkcommissie Kerkkakers

www.wijkcommissiekerkakers.nl

Laat de BBQ buiten

Een BBQ is bedoeld om buiten te gebruiken. Laat deze ook buiten. Ook als je feestje in het water dreigt te vallen door een regenbui. Een barbecue binnen zetten is letterlijk levensgevaarlijk. De rook van de bbq bevat een hoge concentratie koolmonoxide. Koolmonoxide is zeer giftig.

Tips voor de barbecue

Er zijn verschillende soorten barbecues: elektrisch, op gas en met briketten. Welke je ook gebruikt: een barbecue is een verbrandingstoestel en daarmee heb je dus kans op een (ongecontroleerde) brand. Zet de barbecue op veilige afstand van schuttingen, heggen, (party)tenten, tuinmeubels enzovoort. Controleer de datum op de gasfles en de gas slang. Controleer de gas slang op gaatjes.

Steek de barbecue aan met extra lange lucifers.

Pas bij een elektrische barbecue op voor regen.

Water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting.

Controleer ook het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.

Verplaats de barbecue niet als deze aan is. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de barbecue.

Ook is het goed om blusmiddelen in de buurt te hebben, zoals een emmer water en een emmer met zand. **LET OP: gooi géén water op een barbecue**, dit geeft veel hete stoom en spatten. Gebruik daarvoor het zand. Andere voorwerpen blust u met het water.

Om jezelf te beschermen tegen spatten en vonken is het slim om niet met ontbloot bovenlijf te barbecueën. Draag een schort of kleren die niet makkelijk in brand vliegen.

Barbecue niet op het balkon. De rook kan de woning worden ingeblazen met kans op koolmonoxide (CO) in de woning (en ook overlast voor je buren).

De kok is natuurlijk ook BOB, drink niet en blijf opletten. Laat de barbecue niet onbeheerd achter. Mocht het dan toch nog fout gaan en iemand loopt brandwonden op, ga dan direct koelen, minimaal tien minuten met lauw water.

Gooi asresten niet te snel weg in verband met mogelijke broei of ontbranding in bijvoorbeeld compost- en/of afvalcontainer

Meer info: www.brandwonden.nl

De fotospeurtocht in onze wijk

Op zondag 4 juni zijn er in de stralende zon 16 volwassenen en 17 kinderen uit onze wijk vertrokken met een routebeschrijving in de hand voor een fotospeurtocht. De kinderen zochten op de plaats van de foto naar een mooie kartonnen bloem met daarin een letter. Samen met papa, mama, opa en oma noteerden ze de letter op hun formulier. Na afloop van de speurtocht moesten er woorden gemaakt worden van de gevonden letters, die het antwoord gaven op de vraag: "Welke speciale dag is het vandaag"? Alle gezinnen vonden het goede antwoord: "Opa en oma dag".

Al sinds 2004 is 4 juni nl Nationale opa en oma dag.



Ongeveer halverwege de route werden er in het Mollenveldje aan de Min. Aalbersestraat blikken gegooid en koeken gehapt. Ook daar was een letter verstopt in het klimrek. Voor de kinderen was er ranja, voor de volwassenen koffie en thee en een lekkere wafel.

Bij het eindpunt van de speurtocht bij LunetZorg aan de Mgr. Zwijzenstraat mochten de kinderen allemaal een snoepzak uitkiezen en ook daar was weer wat lekkers te drinken.

Iedereen, de kinderen, de volwassenen en ook de vele vrijwilligers hebben genoten van deze leuke activiteit. En dat allemaal onder een stralende zon. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

Misschien wilt u een volgende keer ook meehelpen een activiteit voor kinderen te organiseren?

Meldt u dan aan met een e-mail naar:

kerkackerskidz@hotmail.com

Van harte welkom en gezelligheid verzekerd!